

De Stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie niet in staat blijkt om vrede te bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het Palestijns-Israëliësch conflict dichterbij.



Stichting
**Vrede voor
Palestina**

Nieuwsbrief

Juli 2011

Ervaar 't zelf

Van de voorzitter

In een snel veranderende Arabische wereld, waar sommige dictatoriale regimes vallen, andere zich nog krampachtig aan hun machtsposities vastklampen, waar kwetsbare democratieën het licht zien in een onzekere omgeving, lijkt voor de Palestijnen de tijd stil te staan. De bezetting heeft nog altijd haar grip op de Palestijnse gebieden. De verdeling tussen de Westelijke Jordaas Oever en de Gazastrook is nog steeds een feit, de scheidingsmuur sluipt zijn weg door het Palestijnse land, de bouw van de nederzettingen gaat immer door en de hoop op een "Vrede met Gerechtigheid" lijkt verder weg dan ooit.

Toch vinden wij reden voor hoop. Wanneer we de Palestijnse kinderen zien, net zo levendig als alle andere kinderen van de wereld, lachend en enthousiast over de kleinste dingen die je hen biedt, snel tevreden met een wit papier en kleurtjes om te tekenen, dan zijn dat de momenten waar je stil bij staat en je er even naar verlangt om weer kind te zijn. Waar deze kinderen hun kracht en dorst voor het leven vandaan halen, is me soms een raadsel. Maar het is een feit.

Hun levenslust is onze inspiratie. Samen met u hopen we op een betere toekomst voor hen. Met jullie gulle bijdragen geven we hen de ruimte om zichzelf te ontdekken. Wij blijven de hoop koesteren dat deze jongeren zichzelf beter leren kennen en dat ze beter hun identiteit leren ontwikkelen.

Twee donateurs van onze stichting ontmoetten zelf de jongeren en kijken terug op een unieke ervaring. Truus van Haaster en Els du Rieu gingen zelf kijken in Al Khader. Zij delen graag hun ervaringen met u via een reisverslag in deze Nieuwsbrief.



Vanuit Deventer zijn we ook actief geweest. Op 11 juni waren we als Stichting met vier bestuursleden te vinden in de Bibliotheek. Wij waren er in geur en kleur, de geur van de Za'athar (tijn) met olijfolie op een vers Turks sesambrood, de kleur van de foto's en tekeningen van kinderen van Al Khader. Met ons enthousiasme stonden we het publiek te woord en gaven we uitleg over ons idealistische werk.

In de zaterdageditie van de Deventer Stentor van 11 juni stond een interview met ondergetekende en tegen de middag heeft Radio Deventer een kort interview uitgezonden. Wij zijn verheugd over de aandacht die we gekregen hebben. De volledige tekst vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.

Rest mij nog u allen een hele warme, mooie zomerperiode te wensen! Het Bestuur van de stichting geniet momenteel van de zomervakantie. Begin september gaan we weer aan de slag en hoort u weer van ons.

Nabil Sahhar.



Donateur Truus van Haaster op bezoek bij onze projecten

Impressie van een (werk)vakantie in Al Khader en Beit Jala in Palestina.

De donateursbijeenkomst in maart had voor mij een staartje. De Stichting Vrede voor Palestina trok mijn aandacht. Iets geschrokken van de situatie waarin de Stichting terecht was gekomen in 2010, trok ik de stoute schoenen aan en dacht bij mijzelf: "Dit mag/kan niet meer gebeuren. Ik wil graag zien waar, aan wie en waarvoor de giften van de Stichting gebruikt worden". Zo gedacht, zo gedaan!

Op 22 mei 2011 arriveerde ik in Tel Aviv, waar Bishara, de broer van voorzitter Nabil Sahhar, mij opwachtte. Zouden we elkaar gemakkelijk vinden? Geen twijfel mogelijk! We reden naar het familiehuis van de Sahhar's. Een warm welkom wachtte mij. Na een overheerlijke maaltijd bij Bishara's familie werd ik naar het Talitha Kumi Guesthouse gebracht. Een prima onderkomen voor de komende dagen.

23 mei Bezoek Al Mostaqbal school

Om 10:00 uur haalde Amal, de directeur van de Al Mostaqbal School, mij op van het Talitha Kumi Centre, in haar zeer oude donkerblauwe peugeot. In de school zaten moeders al op mij te wachten. Aardige vrouwen die erg begaan zijn met de toekomst van hun kinderen. Alle vrouwen vertelden over de situatie waarin zij verkeren. Geen geld om het schoolgeld, behandeling in ziekenhuis enz. enz. te betalen. Amal vertelde de reden van mijn komst. In het bijzijn van alle betrokken moeders heb ik namens de Stichting Vrede voor Palestina € 2.000,- overhandigd aan Amal. Alle moeders hebben hun handtekening gezet op een lijst. Nabil en Bishara kregen hiervan een kopie. Van Amal ontving ik het getekende ontvangstbewijs. Een bijzonder moment. Je beseft dan opeens dat in Nederland iedereen de kans krijgt om naar school te gaan en verder te studeren; bijna probleemloos. Dat is hier wel anders!

Na het officiële gedeelte werd ik rondgeleid door de school. Het is een school waar kinderen van 4 tot 18

met leermoeilijkheden onderwijs krijgen. De meeste kinderen zijn gezond, doch ook kinderen met geestelijke en lichamelijke beperkingen kunnen hier naar school. Zo nu en dan is er een fysiotherapeut. Kortom: het is een school waar prima leiding gegeven wordt door bekwame docenten. Amal houdt de touwtjes stevig in handen. Een mooi project om te steunen. De steun wordt zeer gewaardeerd door de moeders. Ze spraken de vurige hoop uit dat de stichting hen zou blijven steunen.

24 mei Bezoek project in Al Khadar

In het Al Tala'e centrum werd ik door zingende kinderen onthaald. Een warm gevoel becroop mij. Daarna werd ik meegenomen naar de kleurrijke Art room. Ongeveer 25 kinderen waren erg nieuwsgierig naar de aquarelles.

Eerst vertelde ik iets over Nederland. Sami, de kunstenaar die de kinderen begeleidt, tolkte, want hun taal beheers ik niet. Uiteraard zijn de bollenvelden een mooi gegeven om te schilderen, evenals koeien en molens. Op de ene helft van het papier moest iets van Palestina komen en op de andere helft een afbeelding die betrekking had op Nederland. Iedereen had plezier en de kinderen lieten vol trots hun schilderij zien.

Het is goed om te zien hoe jonge kinderen door middel van schilderen, zingen, muziek maken toneelspelen enz. de sores van zich afschudden. Even vrij van alles.

Ik heb veel indrukken opgedaan, het was een nuttige en mooie reis waar ik met veel plezier op terug kijk. De Stichting Vrede voor Palestina kan veel betekenen voor de Palestijnen!

Truus van Haaster





Nieuwe donaties Summercamp Al Mostaqbal School

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we voor een aantal kinderen van de Al Mostaqbal School het schoolgeld voor onze rekening nemen. Deze school organiseert in de zomervakantie voor de kinderen een Zomerkamp. Gedurende twee weken krijgen de leerlingen allerlei ontspannende en leuke activiteiten voorgeschoteld. Dit zijn activiteiten op het gebied van kunst, sport en drama. De stichting Vrede voor Palestina steunt dit kamp van harte. Wij hebben besloten dit evenement te steunen met een voorlopig bedrag van € 4.100,- euro. Wij hopen van harte dat u het met ons eens bent. Uw giften voor dit project zijn meer dan welkom!

Interview met Nabil Sahhar in De Stentor

Op zaterdag 11 juni publiceerde De Stentor, editie Deventer, onderstaand interview met Nabil.

Nabil Sahhar wil harten van Palestijnse kinderen bereiken

Door Margreet Westdijk

De 'Stichting Vrede voor Palestina' presenteert zich zaterdag in de bibliotheek op De Brink. Bezoekers kunnen dan de hele dag door kennismaken met de bestuursleden en informatie krijgen over de verschillende projecten die lopen.

Voorzitter van de stichting, Nabil Sahhar uit Deventer houdt zich al jaren bezig met de Joods-Palestijnse dialoog. Hij richt zich daarbij vooral op de jeugd. Sahhar: „Onze generatie is het niet gelukt om de vrede te bewerkstelligen. Daarom richten we ons op de jongeren. Dat zijn de leiders van de toekomst.”

Sahhar: „Men kan zaterdag in de bibliotheek in dialoog gaan met elkaar, film bekijken en informatie krijgen over wat wij allemaal doen als stichting. De 'Stichting Vrede voor Palestina' houdt zich bezig met het organiseren van buitenschoolse activiteiten voor kansarme jongeren in de regio van Bethlehem. Sahhar hoopt dat kinderen zich hierdoor innerlijk kunnen gaan ontplooien. Zo zorgde de stichting er al voor dat in een jongerencentrum in 'Al Khader' les wordt gegeven in kunstvakken. „Er loopt daar een professioneel kunstenaar rond die de kinderen begeleidt. Het project is met groot enthousiasme

ontvangen door kinderen en ouders,” vertelt hij enthousiast. Daarnaast loopt er een project op de 'Al-Mostaqbal' school, gespecialiseerd in onderwijs aan kinderen in de leeftijd 3 tot 16 jaar die extra begeleiding nodig hebben omdat ze een fysiek of geestelijk handicap hebben.

De stichting is ook op zoek naar vrijwilligers en kunstenaars uit Deventer om mee samen te werken. In het bijzonder wil Sahhar een oproep doen aan alle scholen in Deventer. Het zou mooi zijn als we uitwisselingsprojecten kunnen organiseren en informatie kunnen geven op scholen over de Joods-Palestijnse kwestie. Meesters of juffen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich bij ons melden.” Volgens Sahhar is de wereld van veel Palestijnse kinderen erg klein.

„Wij willen iets doen, voor ze vergiftigd worden met het conflict zelf,” aldus een betrokken Sahhar.





Een bezoek aan het Al Tala'e centrum

Een reisverslag van Els du Rieu, donateur van onze stichting

De aankondigingen voor de collecte voor het Al Tala'e centrum in de kerkbladen van de Doopsgezinde Gemeenten Almelo en Twente Zuid Oost en de Remonstantse Gemeente Twente wekten mijn interesse in dit nieuwe project van de Stichting Vrede voor Palestina in Al Khader nabij Bethlehem.

In januari 2011 vertelde Nabil Sahhar in een gezamenlijke kerkdienst van Doopsgezind en Remonstrants Twente heel persoonlijk over zijn recente bezoek met twee andere bestuursleden aan het Al Tala'e centrum en het enthousiasme van de jongeren voor de beeldende expressie in de Art Room, de nieuwe uitbreiding van het centrum voor naschoolse activiteiten. Nabil's verhaal en de kleurrijke foto's van de tekeningen van de jongeren in de Art Room waren hartverwarmend en brachten het nieuwe project voor de gemeenteleden goed in beeld. Op de foto's spatte het enthousiasme van de jongeren

voor deze uitbreiding van de naschoolse activiteiten er af. Voor mij was het eens te meer een reden om een bezoek aan dit centrum op mijn verlanglijstje te zetten!

Nog geen maand later ging deze wens in vervulling doordat ik vanwege deelname aan een tweetal conferenties in Bethlehem was. Zo reed ik op een middag met twee Palestijnse vrienden naar Al Khader voor een bezoekje aan het centrum en een ontmoeting met Falastin Salah, de jonge 25 jarige coördinator van de naschoolse activiteiten.

Het centrum is in 2007 begonnen met drie ruimtes onder de tribune van een sportstadion. Inmiddels maakt zij gebruik van een vijftal ruimtes. Wij ontdekten al snel dat alle ruimtes van het centrum intensief door de jongeren worden gebruikt. Ook nu spatte het enthousiasme voor creatieve expressie er af. Zelfs de gangen en de muren van de ruimtes worden volledig benut. Tekeningen op muren en deuren maken duidelijk wat er in de ruimtes gebeurt en in de harten van de jongeren leeft.

Naast de praktische ondersteuning in de ontwikkeling van Arabische en Engelse taalvaardigheid en wiskunde, geven zes betaalde krachten en vier vrijwilligers les in sociale vaardigheden, sport, dans, muziek en beeldende expressie. Zaterdags is de Art Room gevuld met tekenende en schilderende jongeren.

Deze vorm van expressie is een heel waardevol en welkom aanbod in een omgeving waar elk gezin dagelijks geconfronteerd wordt met geweld en gevoelens van machteloosheid. Het geeft jongeren een positieve uitlaatklep voor de traumatische ervaringen waar zij ongevraagd mee geconfronteerd worden.

In Al Khader, een stadje met 12.000 inwoners waarvan 70-80% kinderen en jongeren, is het een uniek aanbod waar circa 150 jongeren per maand van gebruik maken. Het enthousiasme van de jongeren en de toewijding van de staf om dit project vorm te geven is een teken van hoop, die onze steun verdient!

Els du Rieu





Nieuwsbrief Juli 2011

Financieel verslag

Geachte donateur,

Dank zij uw gulle donaties zijn we dit voorjaar in staat geweest om enkele projecten te ondersteunen. Dat zijn:

- Al Tala'e centrum: kleding voor de Dapkeh dansgroep, vervolgproject Art Room waarmee klei, mozaïekstenen, en andere materialen gekocht kunnen worden.
- Al Mostaqbal School: ondersteuning 10 ouders in de betaling van het schoolgeld.

In totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 8.670,-

Wij willen u heel erg hartelijk bedanken voor uw financiële en morele ondersteuning. De eerste helft van dit jaar ontvingen wij in totaal € 3.791,12 aan giften. Sommige van u hebben hun verjaardagscadeau voor deze projecten bestemd. Extra dank hiervoor. Ook in de kerken wordt volop gecollecteerd voor onze projecten. Wij zijn hier heel blij mee. Wij voelen ons echt gesteund.

Wij hopen dat we ook voor de nieuwe projecten op uw steun mogen rekenen.

De overzichten hieronder zijn de samenvatting van de financiën van stichting Vrede voor Palestina voor de periode 1 januari tot en met 25 juni 2011:



Inkomsten t/m 25 juni 2011

Saldo bankrekening stichting Vrede voor Palestina per 1 januari 2011	€ 17.742,24
Donaties	€ 3.215,42
Verkoop Palestijnse producten	€ 209,00
Collecte diverse organisaties tbv stichting Vrede voor Palestina	€ 575,70
Totaal	€ 21.652,36

Uitgaven t/m 25 juni 2011

Kunst tweede fase project Altala'e	€ 6.670,00
Steun ouderlijk bijdrage Al Mustaqbal school	€ 2.000,00
Al Mustaqbal school - Integratie gehandicapte jongeren-Zomer Kamp	€ 2.076,00
Onkosten PR / Nieuwsbrief	€ 1.341,21
Overige kosten (onderhoud bankrekening, transactie kosten, KvK, etc)	€ 234,89
Reiskosten	€ 34,80
Totaal	€ 12.356,90



Stichting
**Vrede voor
Palestina**

Postadres

Postbus 658, 7400 AR Deventer

Telefoon

Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20

Bankrekening

Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38 of (0546) 67 32 95

e-mail

60.37.797 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina te Deventer
info@stichtingvredevoorpalestina.nl

*Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening 60.37.797 en blijven
aftrekbaar voor de belasting;
onze Stichting is ANBI-erkend.*

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan weten!

**Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen,
laat het ons ook weten!**