

De Stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie niet in staat blijkt om vrede te bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het Palestijns-Israëliësch conflict dichterbij.



Stichting
**Vrede voor
Palestina**

Nieuwsbrief

Oktober 2011

Een bijdrage aan vrede! Hoe doen we dat?

Van tijd tot tijd rijst in ons bestuur de vraag of we goed bezig zijn. We stellen onszelf dan de vraag of überhaupt onze inzet enige invloed op vrede zou kunnen hebben. Is het stimuleren van kinderen om zichzelf beter te leren kennen via creatieve werkvormen, zoals muziek en dans een bijdrage tot vrede? Zouden we dichterbij vrede komen met kinderen die zich in hun vrije tijd bezighouden met tekenen en schilderen? Wat te denken van een gezamenlijk zomerkamp waar gehandicapte kinderen samen met niet-gehandicapte kinderen volop plezier hebben en genieten van elkaar? Allemaal activiteiten die de vrede noch dichterbij noch verder weg brengen.



Een 'soul - searching' van tijd tot tijd helpt ons om beter te focussen op dat wat ons hart raakt. In een proces waarin snelle resultaten op korte termijn niet aan de orde zijn en investering in de jeugd een kwestie van lange adem is, kan de twijfel soms toeslaan.

Bovenstaande essentiële vragen leven ook binnen onze stichting; vragen die ons niet ontmoedigen, integendeel, maar die ons helpen te focussen op wat we doen. Het brengt ons dichterbij onszelf en dan klopt het helemaal.

Wie twijfelt er nog aan dat investeren in de jeugd investeren in de toekomst is? Wie twijfelt er nog aan dat als kinderen creatief bezig zijn, hun wereld niet groter wordt dan het kleine strookje land waar zij wonen?

Er is geen twijfel mogelijk: als kinderen vrede in zichzelf kunnen vinden, kunnen ze hun omgeving ook vreedzamer tegemoet treden. Kinderen in een conflictgebied, vergiftigd met de dagelijkse spanning, zullen hun heil vinden in een zomerkamp waar ze constructief bezig worden gehouden en in een club waar ze aangesproken worden op hun talenten. Vrije tijd die niet goed besteed wordt, is een bron van doelloosheid en verveeldheid.

Kinderen kunnen dan gemakkelijk ten prooi vallen aan haat en zelfvernietiging.

Hier ligt de basis van de visie van onze Stichting. Uw morele en financiële hulp ondersteunt ons hierbij. Het is een investering in het fundament van de samenleving, de leiders van de toekomst, de kinderen van vandaag.

In deze nieuwsbrief kunt u de vreugde en de glimlach op de gezichten van de kinderen in het zomerkamp zien. Mooi is het beeld van de integratie van gehandicapte en gezonde kinderen en dat allemaal in een conservatieve samenleving, die nog meer kan doen voor deze doelgroep. In een telefoongesprek met mijn broer hadden we het over deze jongeren. Hij zei: "Nabil, als jullie stichting een glimlach kan brengen op de gezichten van deze jongeren, dan hebben jullie het doel bereikt."

Inderdaad, hoe meet je het resultaat van onze inzet? Is het meer dan een glimlach op het gezicht of is dat veel te weinig!

Nabil Sahhar,
voorzitter.



fotoverslag van

Summercamp Al Mostaqbal School

Deze zomer organiseerde de Al Mostaqbal School een Summercamp voor haar leerlingen. Onze stichting heeft dit Summercamp mede mogelijk gemaakt. Met uw donaties stelden we de organisatie van het Summercamp in staat een aantal mooie activiteiten te organiseren. Dat de kinderen het Summercamp hebben gewaardeerd, is duidelijk te zien. De foto's spreken voor zich. We kregen zelfs een tweetal brieven van ouders van deze kinderen. Kijk, lees mee en geniet van de glimlach op de gezichten van deze kinderen!



Ik ben de moeder van de leerling Mohamed Ahmed Issa uit Al Khader. Mijn zoon was zwak toen hij op de openbare school zat. Nadat hij werk aangenomen bij Al Mostakbal School begon ik verbeteringen te merken zowel psychisch als met leren.

Tijdens deze zomervakantie heeft mijn zoon meegedaan aan het zomerkamp. Hij was heel enthousiast voor deze zomer activiteit. Dit is iets waar ik zelf niet aan gewend ben toen hij op de openbare school zat.

Ik kan zeggen dat het zomerkamp zijn persoonlijkheid heeft ontwikkeld, hem heeft geholpen nieuwe vaardigheden in het leven te leren zoals samenwerking, stilte, zelfstandig werken. Natuurlijk is dat allemaal betrekkelijk ten opzichte van de tijd voor het kamp.

Ik had ook de eer om deel te nemen aan de activiteiten van het kamp. Dit ergaaf ik voor het eerste in mijn leven. Ik was enthousiast en vooral blij. Ik observeerde mijn zoon en merkte de veranderingen die hij meemaakte.

Tot slot, wil ik elke persoon bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de nieuwe ontwikkelingen van mijn zoon!





Warme groeten en hartelijke dank voor de helpende handen die een glimlach konden schetsen op de lippen van mijn kind en hem deze luxe ervaring beschikbaar hebben gesteld. Ik zag de vreugde springen uit zijn ogen terwijl hij genoot van de natuur en het water. Ik zag hem vliegen zoals een vlinder en af en toe kuste hij mij. Ik voelde hem elk moment zeggen: "Ik ben helemaal blij mama." Ik ben sprakeloos omdat ik geen woorden kan vinden om u te bedanken voor deze gouden kansen aan onze kinderen.



Beste donateurs,

Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor uw gulle bijdragen die we de laatste maanden weer mochten ontvangen. Ook dit najaar zullen wij weer een aantal mooie projecten steunen in Al Khader. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de vrede voor een kind in de bezette Palestijnse gebieden en hen een glimlach op het gezicht bezorgen? Steun onze stichting en maak een bedrag over op rekening 60.37.797 ten name van Stichting Vrede voor Palestina.



Stichting
**Vrede voor
Palestina**

Postadres

Telefoon

Bankrekening

e-mail

Postbus 658, 7400 AR Deventer

Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20

Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38 of (0546) 67 32 95

60.37.797 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina te Deventer

info@stichtingvredevoorpalestina.nl

*Uw giften zijn meer dan welkom op
bankrekening 60.37.797 en blijven
aftrekbaar voor de belasting;
onze Stichting is ANBI-erkend.*

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan weten!

**Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen,
laat het ons ook weten!**