

*De Stichting Vrede voor Palestina ondersteunt projecten voor kansarme Palestijnse kinderen. Omdat de huidige generatie niet in staat blijkt om vrede te bewerkstelligen, heeft de Stichting de hoop op de jeugd gevestigd. Ze richt zich daarbij op steun aan (buitenschoolse) activiteiten die verbindend kunnen werken tussen volkeren: taal, muziek & cultuur en sport. Kinderen krijgen daardoor meer een gevoel van eigenwaarde en vrede in zichzelf. Hopelijk brengt dat vrede in het Palestijns-Israëliësch conflict dichterbij.*



Stichting  
**Vrede voor  
Palestina**

# Nieuwsbrief

April 2012

## Moeder & Kind

**Tijdens mijn laatste bezoek aan de West Bank, Palestina, heb ik veel moeders gezien en gesproken op de Al-Mostaqbal School in Al Khader. De ene moeder kijkt je verlegen aan, de andere luistert van een afstand toe en weer een andere benadert je met haar zorgen over haar kind. Je bent een luisterend oor, een enkele keer geef je een advies en je probeert het op de formele toer te houden.**

Empathie toon ik natuurlijk, maar ik houd me in om hen niet te laten blijken hoe erg en verschrikkelijk ik dit allemaal vind. Als "watje" daar staan zou hen niet helpen, maar hun moed verder laten zakken. Maar zijn deze vrouwen zielig? Alles behalve.

Het zijn trotse moeders die strijden voor het beste voor hun kind, maar bovenal het noodzakelijke. Het ene kind heeft een rolstoel hard nodig, omdat de oude al zo versleten is. Een ander heeft een operatie nodig aan zijn ogen en velen kunnen een betere stoel en passender tafels op school gebruiken.

Ik sta daar als kleine man tussen deze grote moeders en zeg in het Arabisch: "Al ayn basirah wal yad kasira". Dat begrijpen ze heel goed en zo vervolgen we onze tour door de school. Wat ik zojuist gezegd heb is: "het oog ziet maar de hand komt tekort", een hele goede manier om te zeggen dat je ziet en erkent, maar niet in staat bent te helpen. Een mooie afronding van een ongemakkelijke situatie die toch cultureel acceptabel is.

Aan het eind van mijn bezoek word ik door die ene moeder weer benaderd. Zij weet niet van opgeven. "Maar welke moeder dan wel?", dacht ik later. Als ik deze dagen samen met de rest van de Nederlandse bevolking in de greep ben van het tragische ongeluk van onze Prins Friso en ik zie onze vorstin, de moeder die van geen opgeven weet, op haar leeftijd reizend tussen Nederland en Oostenrijk, tussen huis en ziekenhuis, dan zie ik het

verschil niet tussen deze vorstinnenmoeder en die moeder in Al Khader, um Abdallah, de moeder van Abdallah (God dienaar). Haar oudste zoon, Abdallah, 12 jaar oud, heeft hard een operatie nodig aan zijn ogen. Met het verstrijken van de tijd kan hij minder zien. Hoe eerder de operatie, hoe beter, maar de kosten zijn voor haar ondraagbaar, een totaal van maximum duizend euro.

Als je zo dicht bij de mensen komt en er tussen loopt, dan kun je je ogen niet dichthouden. Als Stichting hebben we de intentie om de oogoperatie te bekostigen. Met duizend euro geven we Abdallah zijn zicht terug: gezonde ogen om weer beter te zien. Wij hopen daarmee hem ook het inzicht te geven dat er mensen zijn, onbekende mensen, die wél voor hem en de zijnen klaar staan. Wij hopen dat Abdallah, de jongen van 12 die man wordt, met zijn herstelde ogen de wereld breder ziet, die verder reikt dan de muur die hem begrenst.

Om dit te kunnen doen, vragen we jullie steun. Er zijn velen die dit soort hulp nodig hebben. Zijn we met de hulp aan Abdallah dichterbij vrede gekomen? Wellicht niet. Niet op de korte termijn. Maar met een gezonde blik is hij beter in staat om zich te ontwikkelen. Hij zal hopelijk die vrede in zichzelf vinden, die nodig is om vrede met een ander te sluiten.

Wij kijken uit naar de dag dat hij met eigen ogen zijn "vijand" kan zien om juist te ontdekken dat ook deze vijand een mens is, een mens van vlees en bloed, precies zoals hij is.

Nabil Sahhar,  
Voorzitter





## Operatie Abdallah

In het voorwoord schrijft Nabil over Abdallah, de 12-jarige jongen, die een oogoperatie moet ondergaan, om blindheid te voorkomen. Zijn ouders hebben geen geld om deze operatie te laten uitvoeren. Zonder een operatie zou Abdallah snel blind geworden zijn. Daarom heeft onze Stichting er ditmaal voor gekozen om deze jongen persoonlijk te ondersteunen. Op 28 maart jl. is Abdallah geopereerd door een goede specialist. We zijn heel blij toen we hoorden dat de operatie goed gelukt is. Met zijn ouders hebben we telefonisch contact gehad. Zij zijn buitengewoon gelukkig met het resultaat. In de brief nog een kort dankwoord.



Abdallah voor de operatie en een voorbereiding op de operatie.



De vertaling van de brief luidt:

“Warme groet,

Hiermee willen we u van harte bedanken voor uw genereus initiatief om de kosten van de operatie van onze zoon Abdallah te dekken. Deze operatie zal hem de kans geven om weer goed te kunnen zien en zijn leven normaal te leven.

Hartelijk dank,

De vader en de moeder van Abdallah,  
Hussein en Raedah”

## Stichting Vrede voor Palestina actief in Deventer

### Periodiek Overleg met de Gemeente Deventer

Twee keer per jaar hebben alle maatschappelijke organisaties in Deventer, en dat zijn er zo'n dertig, een overleg met de Gemeente Deventer. Ook onze Stichting is hierbij altijd aanwezig. Dat overleg wordt voorgezeten door Andries Heidema, burgemeester van Deventer. Wij vinden het hoopgevend dat er zoveel organisaties en mensen zijn, die zich volkomen vrijwillig inzetten voor hun medemens, op zoveel verschillende plekken in de wereld.

Eind vorig jaar heeft onze Stichting binnen het Periodiek Overleg een presentatie gegeven, naar aanleiding van het bezoek dat onze voorzitter, Nabil Sahhar, heeft gebracht aan de verschillende projecten in Al Khader (bij Bethlehem). Met een door ons gemaakte film hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van de voortgang in die projecten. Een van de vragen naar aanleiding van de presentatie was: “hoe zorg je ervoor dat je als organisatie, die de dialoog tussen Israëliërs en Palestijnen op gang wil brengen en vrede voorstaat, zelf onpartijdig blijft? Hoe gaat de Stichting met het bestaande conflict om?” Wij zijn geen politieke organisatie. We richten ons niet op het conflict omdat we denken dat je daarmee juist het conflict importeert naar Nederland. Onze Stichting kiest bewust voor de jonge generatie Palestijnen, nu de zwakste partij in deze strijd, om hen met behulp van onze projecten een gevoel van eigenwaarde bij te brengen. Vrede in jezelf maakt een beter begrip voor de ander mogelijk en brengt vrede met die ander dichterbij; daar waar twee volkeren op een klein stuk land elkaars “taal” niet spreken, zullen ze elkaar nooit kennen, schreven we al eerder.

### Deventer Open

Twee jaar geleden hebben alle organisaties die met Internationale Samenwerking bezig zijn in Deventer, zich voor het eerst gepresenteerd in de Deventer Schouwburg. Op zondag 4 november 2012 vindt voor de tweede keer dit evenement plaats met als thema “Ik en de Wereld”. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wordt vervolgd.

Brenda Reinders en Mathilde Spaapen  
Bestuursleden



## Website

Wellicht is het u opgevallen dat onze website al geruime tijd niet actief is. We hebben nu gelukkig twee mensen gevonden die het ontwerp en de bouw willen doen. Van harte danken we de Gemeente Deventer die hiervoor een subsidie van € 1.170,- heeft verstrekt. We verwachten dat de website in de zomermaanden gereed is. We houden u op de hoogte.

## Een woord van de penningmeester

Beste donateur en belangstellende,

Door uw bijdragen heeft u weer een kind in deze wereld hoop gegeven.

Abdallah kan weer de wereld om zich heen normaal zien. Hij kan weer mensen in de ogen kijken zonder zich verlegen te voelen, zonder zich af te vragen "Waarom zijn mijn ogen niet normaal"? Zijn ouders, zijn familie, zijn vrienden en wij voelen de vreugde omdat wij allemaal meevoelen hoe hij blij is geworden.

In de huidige situatie, waarin de economische recessie voortduurt, kunnen wij samen met behulp van uw gulle bijdragen de kinderen in de omgeving van Al Khader (bij Bethlehem) de kans geven en de mogelijkheden bieden om hun talenten te laten bloeien en hun leven fatsoenlijk te kunnen leven. Dat is een geweldige daad waar we allemaal trots op mogen zijn.

Namens de kinderen in Al Khader bedanken wij u van harte voor uw inzet en uw ondersteuning. Zonder uw bijdragen is het niet mogelijk al deze kinderen te bereiken.

Het volgende project dat wij u van harte aanbevelen is het komende zomerkamp van de Al Mostaqbalschool. Vorig jaar was dit kamp een groot succes. Ruim 100 kinderen - met en zonder beperkingen - mochten actief deelnemen aan deze dagen, waarin veel prachtige creatieve en bewustwordingsactiviteiten plaatsvonden. We hopen dit zomerkamp ook dit jaar weer te kunnen ondersteunen met een bijdrage van € 5.500,-.

Wij blijven rekenen op u. Samen gaan we meer kinderen hoop en vreugde geven.

Khaled Sa'ad  
Penningmeester





Stichting  
**Vrede voor  
Palestina**

Postadres  
Telefoon

Postbus 658, 7400 AR Deventer  
Mathilde Spaapen: (0570) 61 79 20

Bankrekening  
e-mail

Nabil Sahhar: 06 - 46 25 49 38 of (0546) 67 32 95  
60.37.797 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina te Deventer  
[info@stichtingvredevoorpalestina.nl](mailto:info@stichtingvredevoorpalestina.nl)

*Uw giften zijn meer dan welkom op  
bankrekening 60.37.797 en blijven  
aftrekbaar voor de belasting;  
onze Stichting is ANBI-erkend.*

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan weten!

**Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen,  
laat het ons ook weten!**